



Η μεγάλη δύναμη συνεπάγεται και μεγάλη ευθύνη. Αυτό ισχύει και για τη δύναμη του αθλητισμού, που δεν αποτελεί μόνο μια έκφραση της κοινωνικής ζωής, αλλά διαχρονικά έχει αποδειχτεί μια «όαση» μες στην σκληρή καθημερινότητα. Οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού, εν προκειμένω οι παίκτες κι οι προπονητές του μπάσκετ με τις πράξεις και τα λεγόμενα τους δεν πρέπει να προάγουν τη βία, αλλά αντίθετα οφείλουν να την καταδικάζουν και να την αποθαρρύνουν. Αυτό το μήνυμα στέλνουν με συνέπεια οι παίκτες κι οι προπονητές του μπάσκετ και θα πρέπει επιτέλους να το λάβουν υπόψη τους οι φίλαθλοι των ομάδων και οι αρμόδιοι φορείς που οφείλουν να ρίξουν το βάρος στην πρόληψη κι όχι στην τιμωρία.

Είναι πρόσφατα τα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, ακόμη και σε αθλητικούς χώρους. Λαμβάνοντας υπόψη τις επερχόμενες αναμετρήσεις όπως ο τελικός κυπέλλου και τα πλέι-οφ, ο ΠΣΑΚ κι ο ΣΕΠΚ παίρνουν θέση για να πατάξουν τα φαινόμενα βίας εν τη γενέσει τους,



«Σταματήστε τη βία» είναι το μήνυμα που στέλνουν οι παίκτες κι οι προπονητές της Α1, που δεν έχουν τίποτα απολύτως να χωρίσουν πέρα από το πάθος για τη νίκη της ομάδας τους, που περιορίζεται αυστηρά στα αμιγώς αθλητικά πλαίσια.

Η βία, ωστόσο, δεν εντοπίζεται μόνο στα επεισόδια στις εξέδρες. Η βία είναι και λεκτική. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θίγει έναν παίκτη ή έναν προπονητή, που απλά προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την ομάδα του. Οι ύβρεις δεν βοηθούν κανέναν, αντίθετα δυναμιτίζουν το κλίμα και προσβάλουν τους αληθινούς πρωταγωνιστές του παιχνιδιού.

Ας μπει ένα τέλος σε όλες εκείνες τις ακραίες συμπεριφορές που κάνουν κακό στο άθλημα και δεν επιτρέπουν στους πρωταγωνιστές του να ξεδιπλώσουν όλο τους το ταλέντο. Ας κάνουμε... σκριν στον χουλιγκανισμό, που δεν έχει θέση στους αθλητικούς χώρους.

Το μπάσκετ που έχει χαρίσει τόσες και τόσες λαμπρές στιγμές στην Ελλάδα, δεν αξίζει τέτοιας μεταχείρισης. Όχι στη βία, όχι στις ύβρεις. Ας απολαύσουμε το παιχνίδι...